



En tanke sparar tusen steg

Karta: Lantmäteriverket 2024,
skala 1:18 300



Jag och min ledarkompis har bestämt oss för att delta i Sök och finn, så vi har tagit med oss kompasser och pannlampor och förberett oss på en spännande natt i skogen. Vi sitter med papperspåsar på huvudet i en buss som kör oss och alla andra tävlande till en okänd plats. Runt oss har vi tävlande i alla åldrar, en del som verkar inställda på en idrottsprestation och andra som snarare förberett sig på en stämningsfull natt i skogen med en god kompis. Då bussen stannar och vi får instruktioner om att ta av papperspåsar ser vi en barrskog och en T-korsning av små sandvägar åt nordväst, nordost och sydost. Vi kan vara ungefär var som helst i Finland. Vi stiger ur bussen, klockan är 21.30, solen går precis ner och tävlingen börjar!

Men vart ska vi? Vi börjar febrilt leta efter ledtrådar i omgivningen och inser sedan att det bland pappren vi fick fanns en karta – som består av den korsning vi står i nu, den väg som går mot nordost därifrån, och nästa kontroll som ligger vid vändplatsen i slutet av vägen. Vi smyger iväg från alla andra tävlande som ännu står och funderar på åt vilket håll de ska.

Vi är ivriga och lite nervösa, men det börjar enkelt i alla fall, så jag och mitt tävlingspar följer glatt vägen som efter en bit svänger norrut, och efter tio minuter är vi framme vid kontrollen. Där får vi en spegelvänd kartbit som vi använder för att orientera oss österut över en stig till ett träsk. Efter att ha försökt lista ut vid vilket dike den rätta kontrollen borde vara hittar vi den och får en ny karta.

Den här gången är kartan mycket noga utklippt så att vi ser var vi är, vart vi ska och en möjlig rutt till nästa kontroll, men högst 50 meter på vardera sidan av den ruten. Vi går norrut genom träsket en bit, följer en väg mot nordväst och sedan väst och tar en mellanmåls-paus då vi kommer till åker. Sedan går vi runt åkern på ost- och norrsidan och till slut upp på en kulle.

Där får vi en karta med endast höjdkurvor som leder oss en halv kilometer mot nordväst, till toppen av en tio meter högre kulle.

På kontrollen får vi en bild på en avlång sjö i vars sydspets nästa kontroll ska finnas. Tyvärr vet vi inte var den sjön ligger. Vi försöker

gissa baserat på hur höjdkurvorna på vår föregående karta ser ut, och det går förvånansvärt bra i den mörka skogen. Det går snabbt neråt, och trots en viss osäkerhet i orienteringen kommer vi fram till sjöns strand rakt nedanför kullen.

Nästa ledtråd: 225° , 1000 m. Under vår kompasskurs går vi över 3 vägar (oklart för oss om de är samma eller olika), äter 1 chokladplatta och känner oss borttappade minst 5 gånger, men till slut ser vi det hoppingivande ljuset av en stormlykta vid kontrollen och kommer fram.

På den kontrollen sitter vi mitt i skogen i en halvtimme och försöker pussla ihop de kartbitar vi får innan vi förstår att nästa kontroll inte alls är långt bort utan vid norra ändan av sjön en bit väster om oss.

Där får vi se en alldeles vanlig karta av vägen till nästa kontroll. Se, men inte ta med oss. Vi försöker memorera kartan så bra vi kan och går glatt iväg. Lite mer snopet kommer vi tillbaka fem minuter senare efter att ha blivit osams om hur kartan egentligen såg ut. Vi ritar av den så bra vi kan och gör ett nytt försök.

Orienteringen går nu mest ut på att följa vägar söderut samtidigt som det ljusnar och vi pratar om våra favoritbarnprogram för att hålla oss vakna. Tyvärr fokuserar vi så mycket på det att vi går lite fel, men efter diverse omvägar kommer vi fram till nästa kontroll som är i ett grustag. På vägen blir det också ett par pauser då vi ligger i lingsriset och skrattar åt varandras vitsar.

Det är den sista kontrollen! Kartan som vi får som visar var målet är, och vi springer iväg, för nu behöver vi inte längre spara några krafter. Vi passerar en T-korsning och följer vägen västerut en bit, och mitt i allt är vi i nästa T-korsning där tävlingens mål är. Vi har tappat bort oss färdigt och nu väntar bastu och sedan ett par timmars vila medan vi väntar på att alla andra hittar fram och det blir prisutdelning.

Fyll i rutorna vi passerade i rätt ordning (11 rutor) i bit.ly/

Vi ses på okänd plats 4.5!